

Onze landbouw verdient een eerlijk debat

Als de boerenprotesten van de laatste maanden iets hebben veroorzaakt is het dit: het debat over welke landbouw we in dit land willen, is geopend. En dat is goed. Of het nu gaat om stikstof, dan wel klimaat, dierenwelzijn, voedselzekerheid, de administratieve overlast, de bestemming van schaarse ruimte, wateroverlast of net droogte: elk van die onderwerpen verdient het om diepgaand besproken te worden.

Maar dat is het nu net: heel vaak zijn die debatten weinig meer dan oppervlakkige uitwisselingen van argumenten of zelfs verwijten, en wordt er weinig écht geluisterd naar elkaar.

En dat is jammer. Voor ons allemaal, want landbouw belangt ons allen aan, ook al beseffen we het niet altijd. Voor politici die in die context juiste beslissingen moeten nemen. En vooral voor de landbouwers zelf. Het zijn hardwerkende ondernemers, wiens bedrijf, centen en hele toekomst van dit debat afhangen.

Met dit initiatief tonen we aan dat het debat meer nuance, diepgang, en uiteindelijk wederzijds begrip nodig heeft. Want de landbouw verdient een eerlijk debat.

Waarom neemt precies Provincie West-Vlaanderen dit initiatief?

Land- en tuinbouw is belangrijk in West-Vlaanderen. Het is voedselproductie, het is economie, het is open ruimte en nog zoveel meer.

Samen met de bijhorende agrobusiness is het ook een essentiële motor van de West-Vlaamse economie, en de provincie investeert al langer stevig in onderzoek naar een duurzame en innovatieve landbouw.

We kiezen geen kant in dit debat. Want natuurlijk is de landbouw voor onze provincie belangrijk, maar de open ruimte, het klimaat, het milieu, de natuur en de waterkwaliteit zijn dat ook. En als provincie zijn we ervan overtuigd dat het ene het andere niet uitsluit, maar eerder integendeel: het is geen kwestie van OF maar een zaak van EN-EN.

Dit initiatief is dan ook geen eenzijdig pleidooi vóór de landbouw, maar wel voor een eerlijk debat. Voor wederzijds luisteren. Want dat is wat wij als provincie ook elke dag doen: stellingen met elkaar verzoenen en luisteren naar de wederzijdse argumenten. Zoals deze die hier gebundeld staan.

Want als je echt eerlijk naar elkaar luistert, en bereid bent op zoek te gaan naar gemeenschappelijke grond, kom je er altijd wel samen uit.